



FREDRIKA BREMER

FÖR JÄMSTÄLLDHET MELLAN KVINNOR OCH MÄN

Herthas historia börjar 1859 då Sophie Adlersparre-Leijonhufvud startade Tidskrift för hemmet tillsammans med Rosalie Roos. Tidskriftens syfte var att höja kvinnan i andligt avseende, ge kunskap och insikter i första hand. Litteraturbevakning och debatt var huvudområden.



År 1884 när Sophie Adlersparre startade Fredrika Bremer Förbundet insåg hon att förbundet behövde ett eget pressorgan. Tidskriften bytte namn till Dagny och skulle följa förbundets syfte att vara "en sund och laga utveckling av arbetet för kvinnans höjande i sedligt och intellektuellt så väl som i socialt och ekonomiskt hänseende."

Lotten Dahlgren blev redaktör år 1891 och arbetade tillsammans med Klara Johanson, litteraturkritiker, med att ge ut tidskriften en gång i månaden.

Då rösträttsstriden började blev tidskriften Dagny rörelsens organ och kom ut som veckotidning. Redaktör var då Ellen Kleman. År 1912 fick Dagny en konkurrent då Landsföreningen för Kvinnans Politiska Rösträtt - L.K.P.R. - började ge ut en egen tidskrift. Då fattade Fredrika Bremer Förbundet beslut att återigen ensam utge en tidskrift som fick namnet Hertha efter Fredrika Bremers roman från 1856, som pläderade för kvinnans myndighet och självbestämmande. Ellen Kleman fortsatte som redaktör men tidskriften ändrar nu inriktning och ägnar sig alltmer åt den viktiga bevakningen av olika politiska och lagstiftningsmässiga reformer på vägen mot den samhälleliga jämställdheten för kvinnorna.

Litteraturbevakningen var även i fortsättningen en viktig del i Herthas innehåll. Under 1920-talet tillkom också den intensiva bevakningen av kvinnofrågor i riksdagen. Dessutom speglar tidskriften Fredrika Bremer Förbundets verksamhet, vid denna tidpunkt mycket omfattande. Förbundet drev flera yrkesinriktade skolor. Rimforsa och Apelryd var de största. Apelrydsskolan är idag en stiftelse där Fredrika Bremer Förbundet är huvudman. Verksamheten i lokala Fredrika Bremer-kretsar var också en angelägenhet för tidskriften liksom de årliga förbundsmötena.



FREDRIKA BREMER

FÖR JÄMSTÄLLDHET MELLAN KVINNOR OCH MÄN

År 1933 övertog Margareta von Konow redaktörskapet. Hon hade knappa resurser för sin tidskrift men deltog aktivt i olika opinionsbildande aktiviteter, bland annat för att främja kvinnors yttranderätt i samhällsdebatten.



Årsbarn med Margareta von Konow var Kaj Andersson, legendarisk journalist som gick i Hjalmar Brantings "journalistskola" på tidningen Social-Demokraten under 1920-talet. Hon utsågs till Hertharedaktör i slutet av 1940-talet då Fredrika Bremer Förbundet hade en storhetstid under bland andra Hanna Rydhs ledning. Kaj Andersson arbetade mycket för att göra tidskriften layoutmässigt attraktiv, hon drevs av en stark kvinnobildarambition och ville ge kvinnor ökade insikter bland annat i ekonomiska och sociala frågor.

Monica Boëthius tillträdde år 1957, början till en lång och framgångsrik journalistkarriär. Barbro Alving, en aktiv Fredrika i journalistiken, vägledde henne genom riksdagstryck och promemorior. Under dessa år rasade kvinnopräststriden intensivt och Hertha var ett viktigt forum för kvinnor som krävde lika rätt att predika Guds ord. I slutet av 1950-talet rasar äntligen de sista formella hindren för kvinnors yrkesverksamhet.

Hertha gavs ut som papperstidning fram till 1999 med bland annat Anita Widén som redaktör. Hertha fanns som nättidning i början av 2000-talet med bland annat Kerstin Lundell som redaktör.

Idag ger Hertha ut två gånger om året.



FREDRIKA BREMER

FÖR JÄMSTÄLLDHET MELLAN KVINNOR OCH MÄN

Redaktörer för Tidskrift för hemmet

Sophie Adlersparre- Leijonhufvud och Rosalie Roos 1859-1885

Redaktör för Dagny

Sophie Adlersparre-Leijonhufvud 1886-1888

Amanda Kerfstedt 1889-1890

Lotten Dahlgren 1891-1907

Ellen Kleman 1908-1913

Redaktörer för Hertha

Ellen Kleman 1914-1932

Margareta von Konow 1933-1947

Kaj Andersson 1948-1957

Monica Boëthius 1957-1959

Eva Moberg 1960-1962

Ying Toijer-Nilsson 1963-1977

Vera Nordin 1977-1982

Monica Gunne och Berit Härd 1982-1985

Barbro Hellberg 1985

Anita Widén och Carin Mannberg-Zackari 1985-1990

Karin Alfredsson 1988-1989

Raquel Urisman 1991

Ulla Gådefors-Christensen 1992

Märta Fritz 1992-1994

Astrid Malmberg 1994

Madeleine Gauffin 1995-1997

Disa Åberg 1998-2000

Karin Thorsell 2001-2002

Ann Mari Lindqvist 2002-2003

Kerstin Lundell 2004-2005

Anne Jalakas 2009-2013

Anna Dahlqvist 2014-2015

Ida Måwe 2015-